



Alce Di 2001

Een lichtend vuur

Het begon met vrouwen, die zeiden dat je leeft.
Een engel in kleren zo wit als sneeuw
had het hun gezegd.

Sommigen herinnerden zich toen
hoe je - veel eerder al -
gekleed was in licht,
je gezicht straalde als de zon,
en er was een stem die zei:
'jij bent mijn Zoon, mijn grote liefde'.

Die liefde dreef je tot het uiterste,
de diepste duisternis in.

Sinds jou
zijn kwaad en dood niet meer het einde.
Je trok een spoor van licht
uit het land van de angst
naar nieuw leven,
tot bij ons,
bij mij.

Kees van Etten (fragment) in Onderweg naar Pasen

Gezegende Paasdagen toegewenst

van ds. Tia Braam,

namens de kerkenraden van Diever en Dwingeloo